

Anke Kempers,
voorzitter



Lieve vrienden van het Kenya Fonds,

Dit jaar sturen we de nieuwsbrief, die we normaal in de maand mei of juni sturen, iets eerder. We willen stilstaan bij het overlijden van de medeoprichter van het Kenya Fonds At de Roos. At dank je wel voor wat jij voor ons, de zusters en vooral voor de meisjes hebt betekend, samen met Corrie. Verderop in de nieuwsbrief volgt een in memoriam.

We sturen de nieuwsbrief ook eerder, omdat het nu een rare tijd is: onzeker, angstig, we moeten afstand van elkaar houden en moeten meer in ons eigen huis blijven. We hebben meer tijd. Maar het is ook een tijd van meer naar elkaar omzien, elkaar helpen waar mogelijk en voor sommige mensen juist minder thuis zijn en meer werken. Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun geliefden en om onze economie en hoe dat verder moet.

Corona maakt niet alleen slachtoffers in de Westerse landen. Ook in Afrika, waaronder Kenia, zijn inmiddels corona besmettingen vastgesteld. Wij hebben veel contact met zuster Jacinta en hoorden een aantal weken geleden dat ook daar de scholen gesloten werden. Zuster Jacinta vroeg hoe het nu verder moest, want het Kenya Fonds is natuurlijk een fonds wat zich richt op het financieren van opleidingen. We hebben besloten dat we de meisjes, die aan ons project deelnemen, ook nu financieel blijven steunen, zodat ze kunnen overleven totdat de scholen weer opengaan.

Zuster Jacinta maakt zich ook grote zorgen over al die mensen die zullen sterven door honger, omdat ze door de coronacrisis op straat niets meer zullen verkopen. Hoelang redden deze mensen het? Er is geen alternatief voor hen om aan geld en dus eten te komen. En dit gaat dus vooral om de groep mensen die in de Sloppenwijken van Nairobi wonen, waar ook onze meisjes verblijven.

Wij zijn een stichting die voor de lange termijn iets voor deze mensen wil betekenen en dat doen we al jaren door het financieren van de opleidingen. Onze doelstelling veranderen vanwege de coronacrisis zal niet haalbaar of wenselijk zijn. Wel houden we nauw contact met zuster Jacinta. Zij weet dat ze alles bij ons neer kan leggen en we met haar mee zullen denken, zoekend naar een oplossing. Dit geldt ook voor individuele crisissituaties.

Als bestuur wensen wij jullie allen veel gezondheid en sterkte en hopen dat de coronacrisis in de hele wereld snel voorbij is. Laten we elkaar niet vergeten en elkaar helpen waar mogelijk.

Met vriendelijke groeten, Anke Kempers



Dineth de Graaf
communicatie

Wij zijn hard bezig om onze website te verbeteren. Wij vinden dit belangrijk omdat we hiermee enerzijds kunnen laten zien wat het Kenya Fonds is en waar we ons mee bezighouden, maar anderzijds ook om u op de hoogte te houden. Zo plaatsen wij tegenwoordig iedere maand een blog met het verhaal van een van onze meisjes, maar ook hebben wij bijvoorbeeld de Corona-update die we van zuster Jacinta ontvingen online gezet.

Daarnaast zijn we bezig met het inbouwen van doneerknoppen, zodat mensen gemakkelijk via de website een donatie kunnen doen. Houd dus vooral de website in de gaten om op te hoogte te blijven, en mochten er nog tips en/of ideeën zijn ter verbetering van onze website dan horen wij dat graag.

In Memoriam At de Roos

Helaas moesten we op 4 januari 2020 afscheid nemen van At. Hij overleed plotseling op 29 december 2019. At en zijn vrouw Corrie waren samen de grondleggers van het Kenya Fonds. Het project voor de meisjes startte in 1991 toen Corrie en At de Roos 3 jaar in Kenia woonden.

Met Corrie als boegbeeld en At als motor achter de vele noodzakelijke activiteiten die een kleinschalig project met zich mee brengt. Op 19 april 1996 werd het Kenya Fonds een officiële stichting. Mede door de niet aflatende inzet van At, zijn er honderden jonge meisjes, vaak letterlijk, uit de goot gehaald. Meisjes die zich hebben kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste vrouwen.

Vele jaren is At voor ons het voorbeeld geweest van iemand die niet voor zichzelf leeft maar voor de ander. Altijd positief en luisterend met zijn blik naar de toekomst. Zo hebben At en Corrie gaandeweg het stokje overgedragen aan een nieuwe generatie. In 2015, At was toen 84 jaar, stond er een nieuw bestuur, die in dezelfde geest het mooie werk kan voortzetten.



Fred Ruysink,
fondsenwerving

U steunt ons, en daardoor de jonge moeders en hun kindjes in Kenia vaak al jaren. Dat wij u daar dankbaar voor zijn laten wij hopelijk voldoende merken, al kunnen wij u nooit genoeg bedanken. Leest u vooral de persoonlijke verhalen van de moeders op de website.

Ons donateursbestand begint echter terug te lopen, ook helaas door natuurlijk verloop. Wij promoten het Kenya Fonds in onze directe omgeving en schrijven ook vermogensfondsen en grote bedrijven aan en af en toe heeft dat resultaat. Op deze manier proberen wij ons vermogen op peil te houden. Momenteel teren wij echter in op ons vermogen met als gevolg dat wij minder meisjes kunnen helpen.

Steeds meer mensen denken na over schenken bij leven maar ook over schenken na het leven op deze aarde. Het Kenya Fonds zou u zeer erkentelijk zijn als u ons zou opnemen in uw nalatenschap. Uw gift maakt het verschil. Indien u vragen heeft over "nalaten" en daar een vrijblijvend gesprek over wilt, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

MELD U NU AAN VOOR ONZE MAANDELIJKSE BLOG

Ga naar www.kenyafonds.nl, klik in de rechterhoek op het woord "volg".
Voer uw emailadres in en klik op "meld mij aan".

Voor meer informatie:

Secretariaat Kenya Fonds
Rijksstraatweg 42
7231 AG Warnsveld

t: +31 (0)575 570118
e: secretaris@kenyafonds.nl
i: www.kenyafonds.nl

IBAN rekeningnummer:
NL25 RABO 0366 1757 69
RSIN/Fiscaalnummer: 8048.25.725