

Anke Kempers
voorzitter



Lieve vrienden van het Kenya Fonds,

Op zaterdag 16 november hebben we onze bestuursvergadering weer gehad. Hoog tijd dus voor een Nieuwsbrief. Het gevoel tijdens de vergadering was dubbel. Als bestuur zijn we heel blij met onze actieve zuster Jacinta in Kenia. Zij is erg betrokken bij de meisjes en hun baby's. Hierdoor zijn er dit jaar meer meisjes, dankzij de financiële ondersteuning van ons Kenya Fonds, naar school gegaan of met een bedrijfje gestart. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor ons hoger zijn. Op zich is dit goed, want het geld is ook voor deze meisjes ingezameld. Maar ons donateurenbestand vergrijsst en neemt langzaam af. Wij hebben zuster Jacinta gewezen op de gestegen kosten en de langzaam teruglopende inkomsten. Zij zal nog eens goed kijken of zij de kosten kan terugdringen, zonder daar de meisjes tekort mee te doen. Ook overwegen wij, samen met Jacinta, om te stoppen met het verstrekken van een startkapitaal voor een bedrijfje. We willen het vooral focussen op ons kerndoel: "de educatie van de meisjes" en daarbij ook oog houden voor haar omstandigheden, zodat ze ook tot scholing kan komen. Zelf gaan wij nog intensiever bezig om extra financiële middelen te zoeken. Ons bestuurslid Fred is bezig om bedrijven aan te schrijven. Wij hopen u in een volgende Nieuwsbrief hier meer over te vertellen.

Als bestuur zijn wij erg blij met onze actieve zuster Jacinta en met u als onze trouwe donateur. Want zonder u kunnen de meisje niet naar school. Kent u nog mensen in uw omgeving, die zich betrokken voelen bij jonge meisjes in Kenia, die tegen hun wil in door de omstandigheden, zwanger zijn geworden? Meisjes, die hierdoor geen opleiding hebben kunnen volgen. Meisjes, die met onze hulp, weer terug naar school kunnen, een opleiding volgen, afronden en hierdoor weer kansen op een betere toekomst hebben. Kent u zulke mensen? Vertel hun over onze stichting. En voor hen zit er dit keer een extra Nieuwsbrief in de envelop, om uit te delen aan familie, vrienden, bekenden en geïnteresseerden. Onze Nieuwsbrieven worden gratis gedrukt en twee stuks geven geen extra verzendkosten. Voor de donateurs die onze nieuwsbrief digitaal ontvangen, geldt hetzelfde. Stuur de bijlage door, zodat meer mensen over ons Kenya Fonds lezen. Hartelijk dank alvast!

Namens het bestuur wens ik u hele fijne feestdagen, goede jaarwisseling en de beste wensen voor 2020.

Met vriendelijke groeten, Anke Kempers



Opfriscursus giften

Jan Willem de Roos
penningmeester



December is altijd de maand geweest van geven. Niet alleen worden er cadeaus gegeven (en ontvangen), soms met de hulp van een goedheiligman of wellicht een rendier, maar december is ook de maand van het geven om mensen die het minder hebben dan wijzelf. In het verleden was dit dé maand waarin wij de meeste giften mochten ontvangen. Hopelijk zal dat dit jaar niet anders zijn.

Zoals onze voorzitter reeds meldde, hebben wij inmiddels een actieve en betrokken zuster in Kenia die onze activiteiten stuwt. Maar een actieve en betrokken zuster vraagt dus ook een goede financiële planning. Het mag nooit zo zijn dat het fonds zonder geld komt te zitten terwijl de meisjes verder moeten met hun opleiding. Wij zijn danook druk bezig een begroting op te stellen waarmee we kunnen bepalen hoeveel meisjes volgend jaar toegelaten kunnen worden en hoe wij ons geld zo verstandig mogelijk in kunnen zetten. Geld dat wij elk jaar weer ontvangen van onze betrokken donateurs.

En als u de gift handig verpakt voor de Belastingdienst, dan betaalt die een deel ervan als extra bonus. Even een korte fiscale opfriscursus. Gewone (eenmalige) giften mag u alleen aftrekken als zij boven een drempel komen en onder een maximum blijven. "Periodieke" giften mag u in principe geheel aftrekken van de Belasting. Hiervoor moet u een schriftelijke overeenkomst met het betreffende fonds hebben. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd worden, maar kan in overeenstemming met het betreffende fonds worden geregeld. U gaat dan wel een verplichting aan voor ten minste 5 jaar. Voor het Kenya Fonds regel ik dit graag voor u.



Mijn naam is Susan en ik ben 26 jaar oud. Ik ben opgegroeid in een vijandige omgeving, omdat mijn vader vaak naar de drank greep. Mijn moeder heeft de zorg voor ons op zich genomen. Of er eten bij ons op tafel stond was overgelaten aan Gods genade, omdat mijn moeder alleen kon werken in haar vrije tijd. In 2009 moest ik in mijn derde klas van de middelbare school stoppen, omdat er geen geld meer was om de school te betalen. Daarna werd mijn leven zwaar en stressvol en dit was ook de periode waarin ik zwanger raakte. Het werd nog hectischer voor me toen ik me bedacht hoe ik mijn leven overhoop had gegooid en omdat degene die daarvoor verantwoordelijk was ontkennde dat ik door hem zwanger was geraakt.

Adoptie was voor mij geen optie. Ik besloot het kindje te behouden, hopende dat God hiermee een bepaald doel voor ogen had en dat hij mij zou redden. Via een vriend raakte ik geïnformeerd over het Jamaa home, een instelling voor jonge meisjes die in dezelfde situatie verkeerde. Daar werd ik hartelijk ontvangen. Ik voelde me er onmiddellijk thuis. De verantwoordelijke zuster Jacinta, mijn nieuwe moeder, de andere zusters en de meisjes, die zich in dezelfde situatie bevonden, waren allemaal erg aardig. Ik ging ook naar counseling, omdat ik geestelijk niet helemaal stabiel was en een erg laag zelfbeeld had. Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn levensperceptie is veranderd en dat ik – ondanks dat ik veel had meegemaakt – nog altijd de kans had om mijn leven weer op te pakken en om verder te gaan.

Eerlijk gezegd denk ik dat het Jamaa home mij heeft gered. Alles wat ik vanaf dat moment bereikt heb, is dankzij het Jamaa Home. Ik heb het Jamaa home verlaten als een ander mens, zowel moreel als geestelijk en met het meest mooie geschenk dat ik ooit heb kunnen krijgen: mijn dochtertje Karen. Ze is geboren in mei 2010 en is nu 9 jaar oud en zit in de derde klas. Dankzij Jamaa ben ik weer teruggegaan naar school en heb ik mijn middelbare school af kunnen maken. Daarna ben ik begonnen aan een vervolgopleiding en zit ik momenteel in mijn laatste jaar om mijn diploma op het gebied van voeding en bakken te behalen. In de toekomst zou ik graag een bakkerij willen beginnen. Het is in Kenia lastig om een baan te vinden en hierdoor zou ik ook aan anderen werk kunnen bieden en zo voor mijn dochtertje kunnen blijven zorgen.



Graag wil ik mijn dank en waardering uitspreken voor het Jamaa home en voor alle sponsors voor het geweldige werk dat zij verrichten en de hulp die zij mij en de andere Jamaa meisjes bieden. Jullie spelen een grote rol in ons leven. Namens alle Jamaa meisjes: ontzettend bedankt!



Dineth de Graaf
communicatie

Even voorstellen

Mijn naam is Dineth de Graaf en ik ben een kleindochter van de zus van Corrie en heb op die manier het Kenya Fonds leren kennen. Ik ben 23 jaar, woon en studeer in Nijmegen en ben op dit moment bezig met de afronding van mijn master Rechten. Verder houd ik van sporten, vind ik het leuk om gezellig met vrienden en familie te eten en te borrelen en ook werk ik de nodige uurtjes per week (juridische communicatie- en marketingdiensten). Ook heb ik een bestuursjaar gedaan bij mijn studievereniging, waar ik de functie van secretaris vervulde en dus de nodige bestuurservaring heb kunnen opdoen.

Verder houd ik erg van reizen en in 2016 ben ik in Kenia geweest. In Nairobi heb ik zuster Francisca ontmoet en gepraat met verschillende meisjes die deelnemen aan het Outreach Programma. Aan de ene kant was het erg heftig om te zien in welke omstandigheden de meisjes leefden, maar daarom misschien nog wel mooier om te zien wat het programma voor de meisjes betekent. Het heeft in ieder geval veel indruk gemaakt, en daarom draag ik graag mijn steentje bij aan het Kenya Fonds door de functie van bestuurslid communicatie op mij te nemen.

Voor meer informatie:

Secretariaat Kenya Fonds
Rijksstraatweg 42
7231 AG Warnsveld

t: +31 (0)575 570118
e: secretaris@kenyafonds.nl
i: www.kenyafonds.nl

IBAN rekeningnummer:
NL25 RABO 0366 1757 69
RSIN/Fiscaalnummer: 8048.25.725