

Beste vrienden van het Kenya Fonds,

Anke Kempers,  
voorzitter



De dagen worden korter en donkerder. De kerstversiering halen we van zolder en we maken het weer extra gezellig in ons huis. We denken aan onze familieleden en vrienden, dichtbij en ver weg. Soms denken we ook aan mensen van wie we de naam en hun levensverhaal hebben gehoord, maar hen niet persoonlijk kennen. Voor mij zijn dat een aantal meisjes via het Kenya Fonds. Meisjes die inmiddels een opleiding hebben afgerond. Een baan hebben en voldoende inkomen voor zichzelf en hun kind, maar ook de meisjes die nog niet zo ver zijn. De meisjes die soms in erbarmelijke omstandigheden leven, zwanger of met een baby wonen in de sloppenwijken, in een één kamerkrot, soms zonder dagelijks eten of zelfs zonder een matras om op te slapen. Gelukkig zijn er de zusters in Kenia, die deze meisjes bezoeken en proberen samen met hen naar oplossingen te zoeken.

Wij proberen trouw te blijven aan onze doelstelling, namelijk de financiering voor de opleiding van deze meisjes, want dat brengt een goede toekomst. Wanneer de zuster echt geen andere oplossing vindt, klopt ze soms ook bij ons aan voor bijv. een matras en kijken we samen met haar of we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden. Maatwerk, maar wel met een helder doel voor ogen. Educatie voor de toekomst.

Eind vorige jaar startte het Outreach programma. Hiervoor worden veel meisjes bij de zusters aangemeld. En, zoals ik hierboven al aangaf, lopen de zusters tegen nieuwe uitdagingen aan. In februari 2017 wordt het nieuwe Outreach programma door de zusters uitgebreid geëvalueerd en dan worden wij daar ook bij betrokken. In de volgende Nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.

De contacten met Kenia verlopen heel goed. We hebben wekelijks mailcontact met zuster Francisca, die de meeste meisjes persoonlijk kent en ook goed de weg weet om de meisjes op allerlei manieren te ondersteunen. Zuster Edel moest dit jaar gas terug nemen. Na een val vorig jaar, waarbij ze haar enkel brak, is ze meerdere keren geopereerd. De laatste keer was afgelopen zomer. Nu lijkt de genezing eindelijk wat beter te gaan. We wensen haar veel beterschap. Verder kregen we informatie van drie Nederlandse jongeren, die zuster Francisca afgelopen zomer hebben bezocht. Hun ervaringen leest u in deze nieuwsbrief.

Het binnenhalen van voldoende financiële middelen blijft een punt van aandacht. We zijn blij met onze trouwe donateurs, maar proberen ook via andere wegen aan voldoende geld te komen. Vorige maand hebben Fred en ik een presentatie over Kenia en het Kenya Fonds mogen houden bij de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging, de Passage, waarvoor we een financiële bijdragen kregen voor het Kenya Fonds. Bedankt Passage!

Met vriendelijke groeten, Anke Kempers



*Namens het bestuur van het Kenya Fonds  
wens ik u allen prettige feestdagen en een  
gezond 2017!*

### Voor meer informatie:

Secretariaat Kenya Fonds  
Rijksstraatweg 42  
7231 AG Warnsveld

t: +31 (0)575 570118  
e: [secretaris@kenyafonds.nl](mailto:secretaris@kenyafonds.nl)  
i: [www.kenyafonds.nl](http://www.kenyafonds.nl)

IBAN rekeningnummer:  
NL25 RABO 0366 1757 69  
t.n.v. Kenya Fonds





Enkele van u bevinden zich wellicht in de gelukkige situatie dat zij volgend jaar weer vermogensrendementsheffing mogen betalen, ook wel bekend als inkomstenbelastingen uit box 3. Voor deze belasting, geheven over uw spaargeld, gaat de belastingdienst tot en met 2016 nog uit van een fictief rendement van 4%. Omdat (vrijwel) niemand nog 4% rendement krijgt over zijn of haar spaargeld, heeft de belastingdienst in haar wijsheid dit vanaf 2017 aangepast naar een relatief ingewikkeld schijvenstelsel waarbij uw fictief rendement varieert van 1,63% naar maximaal 5,5%.

Mensen met relatief weinig spaargeld gaan er dus op vooruit, mensen met veel spaargeld op achteruit. IJkpunt voor deze belastingheffing is het totale vermogen per 1 januari 2017. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan kan het handig zijn om voor 1 januari te kijken op welke wijze u uw saldo nog iets kunt verlagen. Een tripje naar het Casino, een luxe cruise of een gift aan een goed doel, ons bijvoorbeeld.

*In de vorige Nieuwsbrief meldde Zuster Francisca trots dat twee meisjes eind dit jaar klaar zijn met hun opleiding tot verpleegster. Hieronder het verhaal van één van die meisjes, Gloria. Francisca heeft meer prachtige verhalen met ons gedeeld. U leest ze op onze website: [www.kenyafonds.nl](http://www.kenyafonds.nl)*

**Gloria** is een jonge moeder en een meisje van het Jamaa Home. Ze is in 2011 bevallen van een gezond jongetje. Gloria heeft een moeilijke familieachtergrond. Ze is het enige kind van haar moeder, die single is. Toen Gloria geboren werd, moest haar moeder haar niet hebben. Gedurende haar hele leven is Gloria afgewezen door haar familie. Ook nu geeft Gloria's moeder niet om haar dochter en kleinzoon. Ze weigert voor de baby te zorgen terwijl Gloria naar school gaat. We hebben tevergeefs geprobeerd ze te verzoenen. Gloria probeert van haar moeder te houden zoals ze is.

Omdat Gloria al haar middelbare school had afgerond, heeft het Kenya Fonds haar geholpen met een vervolgopleiding Verpleging. Ze is een toegewijde, gedisciplineerde student die graag wil leren. Gloria is echt veranderd door haar opleiding. Ze wil haar kindje het allerbeste geven, zichzelf onderhouden, en ook haar moeder. In december rondt ze haar opleiding af; in januari 2017 begint ze met zoeken naar een baan.



### Bezoekverslag van Nadine, Dineth & Frank, Nairobi augustus 2016

Onze dagen met zuster Francisca was een geweldige ervaring! Toen we aankwamen op het vliegveld van Nairobi zijn we opgehaald door haar en nog een andere zuster en zijn we direct naar het Jamaa Hospital gegaan. Daar kregen we uitgelegd hoe alles werkte voordat het programma werd veranderd. 's Middags hebben we een meisje bezocht in de sloppenwijken. Ze woonde samen met haar moeder, zusje en zontje in een 'krotje' van ongeveer 6m<sup>2</sup> en sliepen ook met z'n vieren in één bed. Het meisje zal in oktober dit jaar aan haar opleiding beginnen en kijkt hier erg naar uit.



De tweede dag zijn we naar een opvanghuis geweest voor zwangere meisjes die door hun familie door de zwangerschap zijn verstoten. Ze wonen daar dan en volgen vanuit daar de opleiding. Ze zitten daar dan als ze nog moeten bevallen of al bevallen zijn. Gemiddeld verblijven de meisjes er zo'n drie jaar. Zuster Francisca vertelde ons dat er met meer van dit soort huizen werd samengewerkt.

Wij, Nadine, Frank (de fotograaf) en ik, bedanken jullie ontzettend voor deze mogelijkheid, het was eeb geweldige ervaring voor ons!